



Biofides Nieuws - December 2021

Beste vrienden en donateurs van Biofides,

Het is al weer lang geleden dat ik u bijgepraat heb over *ons apostolaat Biofides*, het getuigenis van een katholieke bioloog voor wie de relatie tussen geloof en wetenschap eerder een uitdaging is dan een probleem, en voor wie ook de grote bio-ethische vragen van onze tijd een kans bieden om over het ware en goede van ons bestaan te spreken, uiteindelijk dus... over God.

Maar we willen u ook niet te veel met mails lastigvallen: daarom is het misschien ook beter dat er wat tijd overheen gegaan is. We komen weer eens met een papieren nieuwsbrief (maar ook digitaal te verkrijgen) en bespreken met u de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Inhoud

1. Biofides op de radio
2. Biofides en geneeskunde
3. Nog enkele weetjes:
4. Steun Biofides
5. Kerstmis 2021

1. Biofides op de radio

Al sinds 2009 zijn we met regelmaat te beluisteren op *Radio Maria Nederland*¹. Nu is dat eens om de twee weken op vrijdag om 10.15 uur en herhaald om 16:30 en 23:45 uur, én 's nachts (zaterdag) om 5:30 uur. Het zijn korte uitzendingen van 15 minuten in gespreksvorm, met een presentator, over uiteenlopende onderwerpen, gaande van vaccinaties tegen COVID-19 tot euthanasie en leven na de dood, of een uitzending over Midas Dekker en zijn pleidooi voor eerherstel van het beladen woord (menselijk) 'ras'.

In België zijn we helaas al geruime tijd niet meer op Radio Maria te beluisteren wegens tijdgebrek: uitzendingen zonder presentator van vijf kwartier: dat bleek niet

meer haalbaar. Helaas want nog onlangs zei iemand ons dat hij dat 'het beste programma van Radio Maria België' had gevonden! Een bemoedigend compliment.

Verrassend was dat twee (katholieke) programmamakers van *Radio Vechtdal-FM*, in het (protestantse) noorden van Nederland (Overijssel), zich meldden en dat we een aantal uitzendingen hebben gedaan bij hen.

In principe staan al onze uitzendingen, bij Radio Maria althans, op onze Biofides Soundcloud², gerubriceerd naar land en thema, zodat u ze kan beluisteren op een moment dat het u schikt.

Indien u tijdig wenst geïnformeerd te worden over een volgende uitzending, stuur ons dan een mailtje waarin u ons daarom verzoekt: info@biofides.org.

¹ <https://www.radiomaria.nl>

² <https://soundcloud.com/biofides>

2. Biofides en geneeskunde

Heel veel aandacht gaat zeker de laatste jaren uit naar de ondersteuning van artsen die hun beroep in overeenstemming met hun geloof wensen uit te oefenen. In de (chronologisch) eerste plaats gaat het nu ook al meer dan tien jaar om de (tweetalige) **Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas**³, waarvoor we de hoofdredactie voeren van het meertalige tijdschrift *Acta Medica Catholica* dat tweemaal per jaar verschijnt. Daarin trachten we een brede waaier aan relevante onderwerpen voor katholieke artsen aan te bieden die hen kunnen sterken in hun geloof en hen helpen hun praktijk af te stemmen op een ‘gezonde’ medische ethiek. In het decembernummer van dit jaar 2021 verschijnt een artikel van onze hand over de medische ethiek zoals die in Vlaanderen veelal toegepast wordt, maar die we niet zo ‘gezond’ vinden, in de ruime betekenis van het woord: medisch, verstandelijk en in relatie tot het katholieke geloof. Immers: hoewel het menselijk leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood als onaantastbaar wordt gekwalificeerd, weet men toch argumenten te vinden, voornamelijk de autonomie van de patiënt, om in bepaalde gevallen abortus en euthanasie te billijken. We hopen artsen en andere werkers in de gezondheidszorg een beter kompas te geven op grond waarvan ze hun keuzes kunnen maken.

Namens deze Belgische katholieke artsenvereniging viel ons onlangs de eer te beurt om de belangen van de Belgische artsen, en alle werkers in de gezondheidszorg, én alle zorginstellingen die zich in de katholieke medische ethiek kunnen vinden, te verdedigen voor het Belgische **Grondwettelijk Hof in Brussel**. Immers: de Belgische Wetgever heeft vorig jaar bepaald dat artsen gedwongen kunnen worden indirect mee te werken aan euthanasie; en zorginstellingen is het recht ontnomen om een eigen beleid te bepalen inzake levensbeëindiging. Zij worden gedwongen euthanasie toe te laten binnen de muren van hun instelling.

Deze interventie sloot naadloos aan op een vorming die wij eerder hebben gegeven aan alle mede-werkers van drie

Belgische rusthuizen (Antwerpen, Brussel, Namen) over ‘levenseindevraagstukken’ vanuit een gelovig, katholiek, perspectief. De inzet nu is om via een ‘annulatie-procedure’ de Wetgever er via het Hof toe te dwingen deze elementen, die indruisen tegen het democratische recht voor minderheden om zich als zorgprofessional te beroepen op gewetensbezwaar, uit de euthanasiewet te verwijderen.

De beslissing van het dertien rechters tellende Hof, na ons recente mondelinge pleidooi, wordt in het vroege voorjaar van 2022 verwacht. U mag voor hen bidden!

Zoals u zich wellicht herinnert is het voorzitterschap van de **Wereldfederatie van Katholieke Artsenverenigingen**⁴ enkele jaren geleden in Belgische handen gekomen en heeft de voorzitter ons gevraagd hem in de uitoefening van dat voorzitterschap bij te staan. Zo mochten wij enkele jaren geleden een bijdrage leveren aan het *25ste Wereldcongres voor Katholieke Artsen in Zagreb*. Daar riepen wij katholieke artsen op enerzijds trouw te zijn aan de waarheid omtrent het menselijke leven, vanuit zowel medisch als antropologisch en theologisch standpunt, maar niet zonder de liefde, met name ook voor onze ‘vijanden’: zij die om welke reden dan ook er andere medisch-ethische standpunten en praktijken op nahouden dan wij. In feite zijn katholieke artsen, zoals alle gelovigen, geroepen om ‘heiligen’ te zijn, een getuigenis te zijn van de goedheid, waarheid, liefde en vreugde die zij in God, in Christus en door de Heilige Geest, ontvangen en willen doorgeven. Maar wie ‘getuige’ zegt, zegt ook een beetje ‘martelaar’: het kan gepaard gaan met lijden, ook op professioneel terrein. Zijn wij als artsen bereid ook dat te aanvaarden? Een dergelijke boodschap mochten wij brengen aan de *katholieke artsen van Portugal* tijdens hun nationale ontmoeting in Lissabon. Voor een publiek van zo’n honderd jonge artsen en studenten geneeskunde (onder hen eveneens de aartsbisschop-patriarch van Lissabon, kardinaal Clemente), en nog eens zo’n honderd artsen online, deelden we iets van de ervaring van 20 jaar gelegaliseerde euthanasie in de Lage Landen en de wijze waarop ‘zorgprofessionals’ daarmee

³ <https://cathmed.be>

⁴ <https://www.fiamc.org>

omgaan. We baseerden ons daar onder meer op het recent in België verschenen boek *'Euthanasie een ander verhaal'*⁵, waar artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers in de zorg en familieleden, hun verhaal doen over de praktijk van euthanasie. Die blijkt veel minder rooskleurig te zijn dan velen willen (doen) geloven. We raden u dat boek van harte aan. De realiteit vergt van de artsen een grote creativiteit om met bepaalde situaties om te gaan, om volgens hun geweten te kunnen werken. Dat veronderstelt een diep geworteld zijn in het geloof, zowel spiritueel als rationeel en moreel.

Die boodschap leverde ons een groot compliment op van de aanwezige patriarch! Op het moment dat wij daar waren lag er in het ooit zo katholieke Portugal een wetsvoorstel klaar om euthanasie onder voorwaarden te legaliseren. Ondertussen vernemen wij dat de (katholieke) president van Portugal het wetsvoorstel terug naar het parlement heeft gestuurd omdat hij er niet tevreden mee is. Ook daar mag u natuurlijk voor bidden!

Ten slotte berichten wij u over onze betrokkenheid bij de organisatie van het volgende, *26ste, wereldcongres voor katholieke artsen in Rome, 15-17 september 2022*, met als thema: *Geneeskunde: reparatief of transformatief? De missie van de katholieke arts*⁶.

Het handelt allemaal om de problematiek van het transhumanisme, waarbij de mensheid meent zelf zichzelf te moeten verbeteren of veranderen, transformeren, op grond van een zuiver materialistisch mensbeeld. Plaats voor transcendentie en voor God is er niet, in dat denken. De menselijke natuur wordt gereduceerd tot een manipuleerbare biologische entiteit, naargelang onze eigen doelen. En die trein dendert verder. Het congres zal het thema belichten vanuit drie invalshoeken: medisch, filosofisch (antropologisch) en theologisch.

Ons is gevraagd het programma voor jonge artsen en studenten geneeskunde

voor te bereiden. Dat doen we met (jonge) artsen uit bijna alle continenten: Europa, Azië, Africa, Noord- en Latijns-Amerika. Uw gebed voor de voorbereiding van dit congres wordt bijzonder op prijs gesteld. En stuurt u alvast de link (voetnoot 6) door naar artsen in uw omgeving.

3. Nog enkele weetjes

- Een artikel van ons over de **ethische aspecten van de vaccins tegen het coronavirus** haalde het theologisch tijdschrift *Communio*⁷

- Biofides werkt mee aan de publicatie van een theologische studie naar de visie op **de identiteit van het katholieke onderwijs in Vlaanderen**, omdat daar, net als in de medische ethiek, nogal wat vragen en onduidelijkheden bestaan die ook in Nederland en tot in Australië hun uitwerking hebben.

- Biofides is ook actief op de sociale media: **Twitter, Facebook en LinkedIn**⁸. Die media stellen ons in staat om bepaalde thema's op het raakvlak van geloof en biologie, alsmede op het terrein van de bio-ethiek, snel met u te delen.

- Biofides ontvangt voortdurend veel **vragen per mail, telefoon, mondeling en de sociale media**. Die vinden we erg belangrijk: daar komen we in contact met mensen en de vragen waar zij wérkelijk mee zitten. Van de Vlaamse heilige Jan Berchmans hebben we geleerd dat de evangelisatie vaak het best geschiedt tijdens een goed gesprek. Daar besteden we graag de tijd aan die het vergt.

- Biofides is er niet alleen voor **België en Nederland** (in alfabetische volgorde), maar ook voor **de rest van de wereld**, voor zover onze taalvaardigheden, agenda en bestaansmiddelen ons dat toestaan.

4. Steun Biofides

In de eerste plaats zijn wij gelovige mensen en weten wij ons afhankelijk van God, die het ons nu zo'n twaalf jaar geleden gegeven heeft dit werk te mogen doen. Daarom willen wij zelf in de eerste plaats **mensen van gebed** zijn, om vanuit

⁵ <https://www.pelckmansuitgevers.be/euthanasie-een-ander-verhaal.html>

⁶ <http://www.fiamc-rome2022.org>

⁷ <https://communio.nl/nummer/2020-3-apocalyps/>

⁸ twitter.com/Biofides - www.facebook.com/biofides - <https://www.linkedin.com/in/vincentkemme>

de contemplatie van God zelf tot inzicht en - van daaruit - tot actie te komen. Daarbij moeten wij onderscheiden wat we wel en niet op ons kunnen nemen en dat is - gezien de beperkte mogelijkheden - niet altijd eenvoudig. Er zijn talloze dingen die we nog zouden kunnen en - eigenlijk ook wel - willen doen, waar we (nog) van af moeten zien: publicaties, een podcast, boeken schrijven, etc.. Dus vragen wij u in de eerste plaats om uw gebed voor ons apostolaat.

Een andere manier waarop u ons kan steunen is uw **diensten** aan te bieden. Daarbij denken we aan adressenbeheer, mailings, onderhoud van de websites die wij beheren. Maar ook technische ondersteuning, voor bijvoorbeeld een podcast, ICT, etc. zijn erg welkom.

Ten slotte **danken wij al onze donateurs hartelijk** voor hun trouwe bijdrage, financieel of *in natura*. Zonder jullie generositeit zou Biofides in feite niet kunnen bestaan. We verwelkomen nog steeds uw **financiële steun**, waarmee we bepaalde ondersteuning eventueel ook in zouden kunnen inkopen. Zo zouden we graag onze meer dan tien jaar oude website geheel vernieuwen. Maar dat loopt al gauw in de papieren, waarover wij niet beschikken. Wilt u ons daarbij helpen, laat het ons weten.

Maar het beste, meest stabiele, zijn die maandelijkse giften die wij van een aantal van u mogen ontvangen, hoe bescheiden soms ook in omvang: ze stellen ons in staat de rekeningen te betalen voor studiemateriaal, verplaatsingen, computerbenodigdheden, kantoorkosten, etc.

5. Kerstmis 2021

U weet dat **Kerstmis een biologisch wonder** is! Een kind wordt geboren uit een maagd: haast niet te geloven!

Er zijn twee mogelijkheden:

- *of het is een fabel*, die mensen ontroert, zo'n schattig kindje in de kribbe, wat kerstverlichting in een donker seizoen en een familiesamenkomst (op zich allemaal zeer waardevol!) maar verder zonder diepere betekenis;

- *of het is een godswonder, een goddelijke interventie in de wereldgeschiedenis*. Straks, met Pasen, zal dit kind, inmiddels een volwassen man, ook nog de biologische dood de baas blijken te zijn! En tussen die twee momenten geneest Hij zieken, doet Hij lammen opstaan, wekt Hij

doden op. Maar dat is nog niet alles: Hij heeft een leer verkondigd die ongeëvenaard is in menslievendheid, wijsheid en hoop: dat wij zelfs onze vijanden zouden liefhebben, en eerst de balk uit ons oog zouden verwijderen alvorens de splinter uit andermans oog te willen halen, en dat wij niet zouden moeten oordelen maar redden, zoals Hij dat zelf is komen doen. In Hem is blijkbaar de wijsheid van God op aarde verschenen. Hij vergeeft zelfs mensen hun zonden: is dat niet alleen aan God voorbehouden? Dat zou Hem ook de doodstraf opleveren, op instigatie van de toenmalige religieuze leiders. Door zijn opstanding opent Hij voor ons de deur naar eeuwig geluk bij God, als wij in Hem, de Godmens, geloven en naar zijn voorbeeld leven.

U moet zelf maar kiezen waarin u gelooft, maar wij gaan voor **het geloof in deze 'Godmens'**, die, door de kracht van de Geest, het aanschijn van de aarde vernieuwd heeft. Onze huidige cultuur is dit Kerstkind met het badwater van ons materialistische bestaan aan het weggoien, met alle gevolgen van dien voor ons aardse, biologische leven, en het leven daarna.

Biofides wil in die realiteit het licht van geloof en rede weer aansteken en in liefde het goede van God en zijn schepping opnieuw bekendmaken.

Doet u met ons mee?

*Zalig Kerstmis en
Gods zegen voor 2022!*

Vincent Kemme

Biofides.org

*Parklaan 29-2
B-9300 Aalst (B)*

E: info@biofides.org

T: +32 474 771 971

IBAN: BE04 3930 2829 8831

BIC: BBRU BE BB